

De protestantse gemeente Chaam c.a.

Vanouds bezochten protestanten uit allerlei gezindten de Nederlandse Hervormde Kerk in Chaam.



In de twintigste eeuw zaten in de kerkenraad ook gereformeerden, leden van de Schotse kerk en anderen. De omschakeling naar PKN was dan ook, afgezien van administratieve en organisatorische zaken, niet anders dan voortzetting van wat vertrouwd was.

De PKN-gemeente in Chaam is een actieve streekgemeente, met leden uit verschillende dorpen, o.a. in België. Er zijn diverse studie- en discussiegroepen, gezelligheidsbijeenkomsten voor volwassenen, jeugdwerk en elke zondag kindernevendiensten.



In de zomermaanden is onze fraaie, intieme en sfeervolle kerk op gezette tijden opengesteld voor belangstellenden, aan wie uitleg wordt gegeven over ontstaan en ontwikkeling van het gebouw.

Verder worden er de zg. Chaamerconcerten gegeven en exposities ingericht.

Samen met de R.K. parochie, wordt aan de vele toeristen die Chaam bezoeken de gelegenheid van pastorale zorg geboden waar en wanneer dat nodig is.



Ontstaan.

De geschiedenis van de Ledevaertkerk begon in 1423. De bisschop van Luik gaf toestemming voor het bouwen van een kapel met koor waar twee keer per week mis gelezen mocht worden.

De kapel werd gewijd aan Sint Antonius Abt.

In 1461 werd begonnen met de bouw van een volledige kerk in laatgotische stijl. Er werd gewerkt met materiaal uit de directe omgeving. In 1530 kwam de toren gereed en in 1550, na ongeveer negentig jaar, was dankzij grote actieve inzet van de dorpsbewoners, heel de kerk voltooid.



De reformatie.

In de 16^e eeuw waren er in Chaam en omgeving protestanten. In 1618 kwam er een predikant en kon de protestantse gemeenschap kerken in een houten schuurkerk, een 'predickhuys'.

Na de vrede van Munster (1648), ging het kerkgebouw over naar de protestanten. Omdat de kerk veel te groot was voor de kleine protestantse gemeente, werd er gekerkt in koor en transept.



De preekstoel stond tegen een scheidingswand die het schip afsloot. Het is niet helemaal duidelijk waarom de kerk in de Napoleontische tijd niet is teruggegeven aan de Rooms-Katholieke parochie.



In 1944 hebben de Duitsers tijdens hun terugtrekking de prachtige kempische toren opgeblazen. Daarbij is tevens het schip verwoest. Na de restauratie restten nog koor en transept en een paar souvenirs: een deel van het torenkruis,



een pinakel met kruisbloem en, nu in een klokkenstoeltje in de kerk hangend, het klokje Ledenaert.



De naam van de kerk is Ledevaert. Een term die vragen oproept. Lees voor informatie de tekst die is aangebracht bij het klokje dat in het noordelijk transept hangt.

Elke zondag is er dienst om 10.00 uur 's ochtends.



Het kerkgebouw kan op afspraak gebruikt worden voor kerkelijk en/of burgerlijk huwelijk, jubileumvieringen en anderszins.



De Ledevaertgemeente beschikt over een eigen begraafplaats.

Zie voor meer informatie onze website:
www.ledevaertkerk.nl

Ledevaertkerk



Chaam