

Van U is de toekomst: Alles komt goed?!

Meditatie maart 2022

Ds. Sara Dondorp

Als motto voor de veertigdagentijd - die begint op Aswoensdag, 2 maart 2022 - heeft de PKN gekozen voor 'Alles komt goed?!' Eerlijk gezegd ben ik niet onverdeeld gelukkig met dit motto. Er is nogal wat gaande in de wereld. De corona-pandemie is waarschijnlijk nog niet helemaal ten einde, al lijkt het er op dat er de komende tijd wel weer meer mogelijk zal zijn; op het gebied van klimaatverandering zijn er grote zorgen; vanuit Rusland klinkt oorlogszuchtige taal in de richting van Oekraïne en de rest van de wereld en ongetwijfeld zullen er daarnaast ook persoonlijke zorgen en problemen zijn waar mensen over wakker liggen. Hoezo 'Alles komt goed?!'

In de veertigdagenkalender, die de PKN uitgeeft, staat meteen in de inleiding dat mensen soms al te gemakkelijk die uitdrukking in de mond nemen. Alles komt goed! Maar is dat wel zo? Is dat niet te veel vertrouwen? Is de realiteit niet weerbarstiger? De veertigdagentijd is een periode van inkeer, waarin we proberen te zoeken naar bronnen van geloof en vertrouwen. Inderdaad kan het soms te makkelijk zijn om er bij voorbaat van uit te gaan dat de dingen wel goed zullen komen. Maar is het uiteindelijk niet net zo gemakkelijk om er van uit te gaan dat de dingen niet goed zullen komen? Een beetje vertrouwen doet wonderen! Met dat vertrouwen proberen we onderweg naar Pasen te gaan.

Ondertussen is het zeker ook de bedoeling om de handen uit de mouwen te steken. Het diaconale project van Kerk in Actie steekt dit jaar in met de zeven werken van barmhartigheid. Traditioneel onderscheiden we: 1 hongerigen voeden, 2 dorstigen laven, 3 naakten kleden, 4 vreemdelingen herbergen, 5 zieken bezoeken, 6 gevangenen bezoeken, 7 doden begraven. Deze werken van barmhartigheid vinden we terug in Matteus 25. Jezus houdt een lange redevoering over de komst van de Mensenzoon en het oordeel over de mensen. Hij vertelt een gelijkenis waarin de schapen van de bokken gescheiden zullen worden. Tegen de schapen zegt de koning: "Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe." De rechtvaardigen antwoorden dat ze dit alles nooit aan de koning hebben gedaan. De koning antwoordt: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." (Matt. 25: 36 en 40) Er worden hier zes manieren genoemd waarop mensen aan anderen barmhartigheid doen. In de Middeleeuwen werd er tijdens de pestepidemie een zevende aan toegevoegd: de doden begraven. Paus Franciscus voegt daar nog een achtste aan toe: zorg voor de schepping.

In de zeven weken van de veertigdagentijd staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Zo kunnen we - elk op onze eigen manier en binnen onze eigen mogelijkheden - proberen er voor te zorgen dat er van alles goed komt.