

Vruchten van de Geest

Meditatie juni 2022

Ds. Sara Dondorp

Op woensdag 13 april is in Almere de Floriade geopend, de wereldduinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. In 2022 is het thema: 'Growing Green City's'. Volgens de website worden met dit thema oplossingen gezocht om steden groener, gezonder en leuker te maken. Want in 2050 zal 68% van de wereldbevolking in de stad wonen. Er is van alles te zien over bomen en planten, over voedselproductie en over nieuwe bronnen van energie. En er is ook een kleine kerk, een Tiny Church. Een klein gebouwtje dat na afloop van de Floriade gedemonteerd kan worden en ergens anders kan worden opgebouwd. Het is een energieneutraal gebouwtje met zonnepanelen en een mechaniek waardoor het meedraait met de zon. Zo kan het de warmte van de zon optimaal benutten.

De gezamenlijke kerken van Almere hebben zich ingezet voor deze bijdrage aan de wereldduinbouwtentoonstelling, die de naam 'Fruitfull City' heeft meegekregen, wat zoiets betekent als 'Vruchtbare stad'. Rondom het kleine kerkje is een beeldtentoonstelling over de vruchten van de Geest, uit Galaten 5: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing." (vers 22)

Op het terrein van Fruitfull City presenteren de kerken het christelijke perspectief op natuur en schepping. De tuin nodigt uit om na te denken over de zorg voor de aarde. Er worden lezingen gehouden en wandelingen langs de kunstwerken. Het volledige programma is op de website te vinden.



Zondag 5 juni vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Dan vieren we hoe de Heilige Geest zich als een vuur en als een wind presenteerde onder Jezus' leerlingen die in een bovenzaal bijeengekomen waren. En hoe mensen uit alle windstreken de begeesterde verhalen van de leerlingen konden verstaan. Je zou het kunnen opvatten als de geboorte van de kerk, in al haar veelkleurigheid.

De Synagoge viert op de vijftigste dag na Pesach het wekenfeest. Een oogstfeest. Vanuit dat perspectief heeft Pinksteren ook te maken met dankbaarheid voor de vruchten die de aarde voortbrengt. In onze tijd zijn we de voortbrengselen van de aarde misschien te veel als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Steeds meer komt er een beweging op gang die pleit voor bewuste omgang met de schepping, voor herstel van de natuur en voor het tegengaan van verspilling. Misschien zouden we aan de vrucht van de Geest nog kunnen toevoegen: compassie met de Schepping. Het kleine kerkje op de Floriade geeft daar mooi uitdrukking aan, maar uiteraard kunnen we die gedachte overal uitdragen.

De Floriade duurt tot en met 9 oktober. Meer informatie op www.floriade.com of www.fruitfulcity.nl.